

ONZE-LIEVE-VROUW-OVER-DE-DIJLE

STATIES ZEVEN SMARTEN IN BEHANDELING

Deze zomer is gestaag verder gewerkt aan de restauratie van de zeven staties aan de buitenmuren van onze kerk. Deze staties beelden de zeven smarten van Maria uit. Zij stonden oorspronkelijk op verschillende plaatsen in de buurt van de kerk, maar zijn in de negentiende eeuw tegen de muren van het koor geplaatst. Alle staties zullen ontdaan worden van vuil en beschadiging door insijpeling. De staties zijn van marmer, dat is aangebracht op gewone bakstenen. De statie van de kruisafneming, bij het zuidportaal van de

kerk, wordt het eerst onder handen genomen omdat de schade het grootst is. De afbeelding is zeventiende-eeuws: de realistische koppen van Johannes en Jozef van Arimathea, die helpen bij de kruisafname, vallen op. Het werk wordt uitgevoerd door IPARC, met Noortje Cools (op de foto) in onder aanneming. Een van de zuiltjes naast de afbeelding is in het atelier voor behandeling. Te zijner tijd zullen de staties weer een pronkstuk worden dat ook voorbijgangers kunnen bewonderen. Wij wensen de herstellers veel succes toe!



UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Volgende week dinsdag staat Bartholomeus op de kalender. Bartholomeus werd vroeger ook Bartel genoemd. Het weer op Bartholomeusdag zal je ook terugvinden in het najaar, zegt de volkswerkunde, volgens deze spreuk:

GELIJK SINT-BARTEL IS GESTELD IS 'T GANSE NAJAAR BESTELD.

of:
SINT-BARTELDAG ONS VAAK VERMELDT HOE HET IN DE HERFST ZAL ZIJN GESTELD.

Bartholomeus wordt ook de slorenplanter genoemd. Hij doet volgende week zijn ronde in de moestuinen en legt malse kroppen in de koolplanten. Niemand mag hem daarbij storen of, met andere woorden: je mag dinsdag niet door de koolbedden lopen. Zo wil ons volksgeloof dat.

Ook zou Bartholomeus dinsdag met zijn vel over de braambessen wrijven. Daarmee verwijst ons volksgeloof naar de spinnenwebben die je vanaf deze periode wel eens over de braambessen ziet. En zijn die inderdaad te zien, dan zijn de bramen niet meer deugdelijk, zegt men, want: "Bartholomeus heeft erover gelopen."

Vanaf volgende week gaat het ook sterk dauwen, althans, zo wil het de traditie. Vroeger werd die dauw als zeer nadelig beschouwd en zei men: vanaf het ogenblik dat het sterk dauwt, mag je de vruchten niet meer ongewassen eten.

Aan het eind van volgende week vinden we ook nog op de volkskalender de volksheilige Augustinus. Hij heeft belangrijke weerspreuken op zijn naam staan, zoals deze:

OP SINT-AUGUSTIJN ZULLEN DE ONWEDERS OVER ZIJN.

Een andere spreuk wijst er ook op dat de zomer nu langzaam maar zeker ten einde gaat lopen:

AUGUSTIJN, STOPT DE ZOMER IN BED.

Liturgie

22 augustus 2021

21^{ste} zondag door het B-jaar

Morren of geloven



Vandaag luisteren we naar het slot van Johannes' broodrede.

ZUID-AMERIKAAN	VENETIAANSE TITEL	JONGENS-NAAM	ZITTING V EEN COLL
HEEN EN TERUG	RAFEL		VROUW V ADAM
			4
BOVENDIEN		DAGER	
VERLEGEN	5	LAAG	
			JAPANS MUNT
ZOON (AFK.)		INDIVIDU-ALITEIT	WISKUNDIG GETAL
RIV. IN ITALIË			8
	DEEL VAN EEN FUIK		STEEN
	ZWAARD		KUNST-PRODUC